

Mijn taak is af, mijn werk volbracht...  
Ik zal met blij verlangen  
mijn loon uit Godes hand ontvangen !



**Gedenk in uw H. Eucharistieviering  
en in uw familiegebed de ziel van**

MEVROUW

**PALMYRE FAINGNAERT**

echtgenote van de

**Heer CYRIEL D'HEER**

geboren te Schorisse op 5 april 1909 en  
ontslapen in de Heer te Gent op 9 dec. 1969,  
gesterkt door de Sakramenten van de zieken  
en de Pauselijke Zegen.

**Bestuurslid van de Landelijke Vrouwen-gilde,  
lid van de wekelijkse Communiebond,  
de Confrerie van de H. Barbara,  
de Pauselijke Missiewerken.**

God alleen bepaalt wanneer een mens-  
leven rijp is om geplukt te worden, want Hij  
alleen, God, heeft het recht het voor zich te  
nemen.

In deze duurzame overledene verliest de pa-  
rochie een heel goed mens : steeds opge-  
ruimd en vriendelijk, werkzaam en goedhar-  
tig, voor iedereen tegemoetkomend en hulp-  
biedend.

Gans haar karakter was bestempeld door  
één dankbaarheid ; haar grootste geluk was :  
alles in meervoud terug te geven, zelfs voor  
het minste dienstbetoon.

De familie verliest een zeer goede echtge-  
note en moeder. Haar leven was één bekom-  
mernis om haar gezin, waar ze zo trots op  
was. De opvoeding van haar kinderen was  
haar eerste zorg. Maar ze was ook zeer be-  
drijvig voor hun zaak, die ze heeft helpen op-

bouwen. En nu ze gerekend had op wat meer  
rust en ze zich, na het overlijden van moeder,  
nog aan haar oude vader wilde toewijden,  
heeft de ziekte er een andere wending aan  
gegeven.

Zij was een vrouw met een sterk geloof en  
met een innige gebedsgeest : geen avond  
zonder gezinsgebed ; in alles volledig ver-  
trouwen en overgave aan de Voorzienigheid.  
Zelfs gedurende de week trachtte zij zo dik-  
wijls mogelijk aan de Eucharistieviering deel  
te nemen. Zeer sociaal voelend was zij in  
haar jeugd reeds leidster van de K.L.J. en nu  
aktief bestuurslid van de Landelijke Vrouwen-  
gilde.

Wij bidden nu de Heer dat Hij haar na dit  
vruchtbaar leven het loon moge schenken  
van het eeuwig geluk.

Mijn lieve echtgenoot en kinderen, dierbare  
vader, wij blijven verenigd met elkaar. Dank  
voor uw liefde en tedere zorgen.

Goede familie en vrienden, blijft mij in uw  
gebeden indachtig ; gij bijzonder, mijn  
schoonbroer-Priester, gedenkt mij aan het al-  
taar. Ik zeg u allen : tot zalig weerzien bij de  
Heer, ons aller Vader.

H. Jozef, bid voor mij.

Uw deelneming in het verlies van haar die  
ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost  
en uw gebed was een kostbare hulp voor on-  
ze welbemind overledene.

Danken U daarom van harte :

Cyriel D'HEER en kinderen,  
de families FAINGNAERT, BOUSARD,  
D'HEER en AUDENAERT.

Begrafenisondernemer Van Damme, Zele