

De Hemelse Vader,
Die de Heer is van onze velden en de Meester
van onze oogsten, moge in Zijn Eeuwig Geluk
opnemen



MIJNHEER

Petrus - Jozef FAINGNAERT

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN ASSCHE

geboren te Nederbrakel, op 12 juni 1879, en er
onverwachts overleden, op 27 november 1966,
gezalfd met het H. Oliesel.

Erelid van de Bond van het H. Hart en lid van
alle godvruchtige genootschappen.

Liefde en plichtbesef, waren de heilige
waarden, die ons huisgezin regeerden, die
menig leed uit ons midden werden, omdat
vader er de trouwe hoeder, het onkreukbaar
voorbeeld en de taaie bewerker van was.

Ontelbare malen is hij door zijn velden
gegaan, en telkens wist hij hoe groot de Heer
was van die natuurlijke rijkdom, met
wie hij vol liefde mocht medewerken om de
goudgele oogst er meteen het geluk van zijn
dierbaren te veroveren. In dienst van, die-
zelfde Heer, was hij van meetaf aan een
plichtbewust ijveraar om zijn medemens
dichter bij de Liefde van het Goddelijk Hart
te brengen in maandelijks Biecht en Com-
munie. Zijn laatste werk was, zijn leden van
de H. Hartbond in te schrijven en aan te moe-
digen. Dan is vader gegaan, naar het hem zo
dierbare St.- Cecilia-Feest. Het is zijn tocht
naar de Femel geworden om er voor altijd
zijn vreugde uit te zingen om Gods' Goedheid.
Op die andere van zijn twee jaarlijkse feest-
vieringen, St.-Elloo, vertrouwden wij hem, met
diepe pijn in het hart, toe aan zijn geliefde

aarde, als een zaad, dat zal opschieten tot
onvergankelijk Leven in de volle Vreugde van
de Vader.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
groot was ons geluk samen te zijn. Diep is de
smart van het plotse gescheiden worden. Moge
uw liefde en plichtbesef uw kracht zijn onder
de Zegen van Hem, Die wij meer dan ooit,
vol vertrouwen noemen : Onze Vader.



De families FAINGNAERT, VAN ASSCHE, VAN
ELSUWE en BOCKSTAELE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel