

Gelijk een wierookgraan, in 't blakend vier geschroeid
een zoeten reuk verspreidt en dan ten Hemel spoeit,
Zo geurdet, leefdet Gij!
Helaas! 't is nu voorbij..., (naar C.G.)



Zalige Gedachtenis

van

Robert-August-Frans FAINGNAERT

zoon van

FRANS en van wijlen MARIA DE RUYVER

Lid van de Bond van het H. Hart, het Xavcr. anengencot-
schap, Sekretaris van de plaatselijke Boerenjeugd-
afdeling.

Geboren te Nederbrakel de 30 Januari 1926, en er god-
vruchtig overleden den 28 April 1952, gesterkt door
de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.



Bij dit graf weent en treurt iedereen, want deze
dierbare overledene was een "Welbeminde"! Het
hart van vader bloedt want het had een voorliefde
voor deze welbeminde zoon in wien hij een bizon-
der welbehagen stelde; broers en zusters, vrienden en
kennissen kroppen zich de tranen en de snikken op
wiel zij "vaarwel...", moeten zeggen aan hun welbemin-
de broer en vriend. Wat doet het ogenblik van schei-
den toch pijn! Doch we moeten ons onderwerpen aan
de Goddelijke Voorzienigheid en ons troosten met de
woorden van de grote dichter:

"Gelukkig die in God geloven,
Als die wonden 't harte slaan:
't is d' Here van Hierboven
Die 't zo gewild heeft en gedaan!.."

Wij hebben hem gekend als een voorbeeld in alles:
Godsvrucht, gehoorzaamheid, geduld, dienstwillig-
heid, en schikkelijkheid blinken als de schoonste parels
aan zijn deugdenkroon. En in het lijden was hij steeds
blijmoedig en opgeruimd want hij had zich de leuze
van Priester Poppe eigen gemaakt: "Niet klagen.."

Hij was er cok van overtuigd dat ziekte en lijden wel
een beproeving maar niet zonder verdiensten zijn
bij O.L.Heer; "Werken is goed, bidden is beter, lij-
den is best, die andere leuze van Wardje Poppe stel-
de hij in praktijk! Van dezulken roept God de Vader
van uit den Hemel: "deze is mijn welbeminde Zoon, —.."

Diep beproefde Vader, diep bedreefde broers,
zusters en familieleden, gij moegt om mij niet wenen:
ik verlaat wel het aards vaderlijk erf waar ik U alleen
laat maar ik erf het Hemels Vaderhuis waar ik
moeder, zuster en ons kleintje weervind. Ik verlies
wel iets kostbaars maar ik vind iets veel edelers terug.
Blijven we allen verenigd in de liefde door het ge-
bed. Hebt dank voor al die edelmoedige en heldhaf-
tige zorgen mij toegediend en dat God het U lone.

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen o.u.o.
De 4 akten voor de dierbare overledene a.u.b.



Mr Frans FAINGNAERT-DE RUYVER,
kinderen en kleinkinderen;
De Familiën FAINGNAERT en
DE RUYVER;

danken U innig, voor de oprechte bliken
van deelneming in hun allergrootste smart.

.....
Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.