

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

## VICTOR FAINGNAERT

geboren te Oprakel, den 20 December 1888 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 1 November 1918.

VAN MIJNHEER

## ROBERT FAINGNAERT

geboren te Oprakel, den 30 April 1887 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 6 November 1918.

EN VAN MIJNHEER

## OSCAR FAINGNAERT

geboren te Oprakel, den 9 Juli 1885 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 7 November 1918.

*Zij waren versterkt door de HH. Sacramenten.*

DIERBARE ZONEN VAN DEN

**Heer Petrus en Mevrouw Rosalie Van Maeldergem**

De blijdschap van ons hart is vergaan. De kroon  
van ons hoofd is gevallen. Onze vreugde is in droef-  
heid veranderd. Doch gelijk het den Heer behaagde  
zoo is het geschied. Zijn heilige Naam zij gebene-  
dijd! (Job. 21.)

Zij hebben elkander bemind gedurende hun leven  
en de dood heeft ze niet kunnen scheiden. (Eccl.)

Ach, barmhartige God! Wie had het kunnen  
vermoeden, toen Victor op zijn sterfbed tot zijne  
twee broeders zegde: vaartwel tot wederziens in



VICTOR



ROBERT



OSCAR

den hemel, dat die vereeniging zoo spoedig en zoo plotseling zou geschieden? Geen acht dagen gingen voorbij en ROBERT en OSCAR waren opgegaan bij VICTOR naar den hemel. — Wij mogen dus wel zeggen: de blijdschap van ons hart is vergaan en onze vreugde in droefheid veranderd!

Wij waren aan het einde van ons lijden. Het uur der verlossing was geslagen en de bevrijding stond nabij. De vijand was overwonnen, de laatste troepen trokken af en de lang gewenschte vrede zou weldra rust en zegen verspreiden. — Maar, helaas! Die hemelzegening was voor ons niet weggelegd. De bittere kelk van onze zielesmart was nog niet geleedigd VICTOR was gevallen, en die vreeselijke ziekte stond nog altijd voor de deur. ROBERT en OSCAR zouden medegetroffen worden, om nimmermeer op te staan. — O ja! de sterkste herten zouden breken van droefheid bij zuik een rampzalig ongeluk!

— En nochtans, o Heer! Wij klagen niet, wij morren niet. Wij staan niet op tegen uwe ondoorgrondbare Wijsheid, o neen! Wij zegenen uw heiligen Wil en gebenedijden uw heiligen Naam, wel wetende, dat uwe Goetheid oneindig is, en dat gij maar dezen kastijd, die gij waarlijk en vaderlijk bemint.

Dierbare Ouders, teergeliefde Broeder en Zusters, Bloedverwanten en Vrienden uwe droefheid is groot en gij stort bittere tranen. Maar troost u: wij hebben eene wereld verlaten vol ellenaen voor het rijk der eeuwige rust. Weldra zullen wij elkander wederzien. Bidt veel voor ons, wij ook zullen veel bidden voor u.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 d. aft.)

R. I. P.

Nederbrakel. Drukk. Oscar Surdiacourt.

## Godvruchtig Aandenken

van d'heeren

Victor, Robert, en Oscar

Faingnaert

Dierbare Zonen van den

Heer Petrus en Mevrouw

Rosalie Van Maeldergem

