

« Ik ben de verrijzenis en het leven ;
Wie in mij gelooft ook al is hij gestor-
ven, zal leven » (Evangelië).



VROOM AANDENKEN aan Mevrouw
Pauline - Hortense - Angeline FASSEUR

*echtgenote van de Heer
Georges VANDAMME*

geboren te Melden op 25 augustus 1919
en na een pijnlijke ziekte overleden
in het O. L. Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde op 23 oktober 1976, gesterkt door de sacramenten der zieken.

Een langdurige ziekte maakte een eind aan het leven van de goede, bezorgde en toegewijde moeder. Gelaten, berustend heeft zij de smarten van het ziek-zijn gedragen ; dat mogen wij een heldendaad noemen die zal beloond worden.

En wat nog schoner is: onder al haar lijden bleef zij vrouw en moeder, aldoor bezorgd voor man, kinderen en kleinkinderen. Met recht zijn daarom allen bedroefd omdat met haar zoveel uit het leven is heengegaan.

Zij wist dat er voor haar ziekte geen menselijke hulp te vinden was. Alle middelen waren aangewend, maar tevergeefs.

Mijn beste man, dierbare kinderen, veel zorgen en veel liefde hebt gij mij gegeven ; ik dank U voor dat alles ; gij treurt nu omdat ge mij niet meer in uw midden ziet, maar troost U : ik ben niet van U weggegaan ; ik blijf met U verbonden en wacht U op in het Vaderhuis ; van waaruit ik mijn liefde en zorgen zal blijven geven.

Moeder, hoe rijk gevuld reeds uw leven was en hoe kostbaar in Gods oog uw sterven. toch kwam uw dood nog veel te vroeg ; want vreugde en lijden, beide bonden ons altijd inniger aan U.

Talrijke familieleden, uw genegenheid, uw bezorgdheid om mij, uw talrijke bezoekjes waren voor mij een steun en troost. Blijven we allen steeds innig verbonden aan elkaar door ons dagelijks gebed.

De Heer Georges VANDAMME,
De Heer en Mevrouw
Jacques GALBA-VANDAMME
Marie-Jeanne en kinderen,
De Heer en Mevrouw
Romain GROENE-VANDAMME
Marie-Paule en kinderen
De families FASSEUR, SPILEERS,
VANDAMME en DHONDT,
DANKEN.

Vandevelde, Oudenaarde