

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.



**TOT VROOM EN BLIJVEND AANDENKEN AAN
MEVROUW**

Maria - Irma FAUCONNIER

echtgenote van de Heer
VIKTOR ROGGE,

geboren te Parike op 12 maart 1890 en
zachtjes in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 27 januari 1975,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zoals Martha uit het evangelie, heeft deze goede echtgenote en moeder zich bekommerd om het welzijn van haar gezin. Zelfs tot in de laatste dagen van haar leven was zij een en al bezorgdheid en dienstbaarheid, steeds helpend waar ze kon. Nooit vond men haar in ledigheid.

Maar ook zoals Maria, was zij de trouwe dienstmaagd van de Heer. Als zij niet meer naar de kerk kon komen, was het brengen van de Hoogdag voor haar altijd opnieuw een feest van kristelijke geloofsbeleving.

En wanneer ze, tussen haar huishoudelijke bezigheden in, even wat rust nam, dan gre-

pen haar ijverige handen naar haar rozenkrans en gebedenboek, waarin ze troost en steun vond iedere dag van haar leven.

Zo was « bidden en werken » het levensideaal van deze eenvoudige vrouw.

Geleid door de engelen kan zij nu de Heer tegemoet.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, sterven is altijd een pijnlijk afscheid, maar groot is voor U de troost, dat gij met mij het Geloof deelt in de verrijzenis en het eeuwig leven, waar wij samen voor altijd gelukkig kunnen zijn.

Vaarwel en dank aan allen die me dierbaar waart.

Uw gebed voor mij sterke uw hoop op een vreugdevol wederzien bij de Heer.

De familie MARQUEBREUCO-FAUCONNIER,

De families FAUCONNIER, ROGGE,
BAUWENS, TIBERGIEN,

**danken U voor uw gebeden en bliken van
deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel