

†

Bid voor de ziel van
MEVROUW

Marie, Juliette FAUCONNIER

weduwe van de Heer Victor
VERSTICHELEN,

geboren te Everbeek op 5 september
1895 en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 13 september 1980, gesterkt
door het sacrament van de Zieken.

Het is stil in huis geworden nu
moeder er niet meer is. Ze was nog-
thans zelf altijd zo stil, want moe-
der was een ingoede en brave vrouw
die niemand last wilde berokken. Ze
wist immers dat haar kinderen alles
voor haar deden om haar ter wille
te zijn.

Danken we God voor haar schone
leven en vragen we de Heer dat Hij
barmhartig weze voor haar tekorten.

Beste kinderen, kleinkinderen, ach-
terkleinkind en familie, nooit kan ik

U genoeg bedanken voor alles wat
gij voor mij gedaan hebt, voor alles
wat gij voor mij betekend hebt. Bid
nu tot God dat Hij mij opneme in
het hemels Vaderhuis. En ook U,
beste vrienden en geburen, ook U
dank ik en vraag af en toe eens aan
mij te denken in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

H. Jozef, patroon van de goede
dood, bid voor ons.

De families

FAUCONNIER, VERSTICHELEN,
VANDERSTRICHT VANDEPARRE,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek