



Heer, een vriendin van Uw Moeder  
heeft ons verlaten.

Wilt U haar goed ontvangen ?

Gedenk met ons in een vroom gebed

M E V R O U W

## Helena Maria FAUT

weduwe van de Heer Robert VAN SCHOORS

Geboren te Schendelbeke op 26 februari 1909 en  
zacht naar haar Schepper teruggekeerd in het  
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen  
op 16 augustus 1994, gesterkt door de  
H. Sakramenten der zieken.

De families:

FAUT, VAN SCHOORS  
MAES en VAN NYGEN  
danken u voor de blijken  
van deelneming in hun rouw.

*Hoe gezellig ook een woning is,  
een lege woning is koud en zielloos.  
Alles doet er ons nog aan moeder denken,  
maar we horen haar niet meer praten en  
zenuwachtig rondtrappelen.*

*Hoe kan ze zo ineens zonder woord van  
afscheid ons verlaten, terwijl ze ons telkens  
zo hartstochtelijk, zoals een moeder is  
verbeidde. In het Onze-Lieve-Vrouwzieken-  
huis mocht ze nog op Maria's Hoogfeest de  
kommunie ontvangen en ook haar kinderen  
en kleinkinderen.*

*We dachten: "tot morgen, moeder of tot binnen  
enkele dagen weer thuis". Ook zij verlangde  
naar huis en buurtschap om er in vrede nog  
enkele jaren ... maar ineens en zonder uitstel  
werd ze opgeroepen.*

*Wou Maria haar gezelschap?*

*We zullen haar missen, maar toch geloven  
wij: "wie naar de Vader gaat, blijft in de  
familie".*