

*Laat uw hart niet verontrust worden.
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
In het huis van mijn Vader
is ruimte voor velen. (Joh. 14, 1-2)*

†

Gedenk in uw gebed

D E H E E R

LEOPOLD FAVEST

*zoon van wijlen THEOPHILE
en VALENTINE MANGELINGS.*

Hij werd geboren te Deux-Acren
op 18 augustus 1931 en is er on-
verwachts tot zijn Schepper terug-
geroepen op 3 mei 1986 ;
begeleid door het gebed der Kerk.

Uw gebed is een zinvolle hulp voor onze
dierbare overledene en uw deelneming
een ware troost voor ons.

*Hiervoor danken U de families
FAVEST en MANGELINGS.*

O Mijn God,
welk een lange dag zonder avond
de dag van Uw eeuwigheid !
Ik zal heel anders zijn dan nu,
gevangen in dit sterfelijk bestaan,
en afgeleid door duizenden gedachten
gekweld en in de war gebracht
door zoveel dat niet spreekt van U.

O God, mijn Heer,
wat zal dat voor een dag zijn
als alle schuld is uitgewist
en ik voor U mag staan,
gereinigd en volmaakt,
en zonder vrees ervaren
de mildheid van Uw blik.

O God, ik ben niet waardig
maar zoek in groot verlangen
de luister van Uw Rijk,
een leven zonder einde
in Uw aanwezigheid Amen.