

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
ZALIGER MIJNHEER
LEOPOLD FAVEYTS

geboren te Viane de 3 October 1909 en godvruchtig
overleden te Galmaarden de 6 November 1952,
gesterkt door de Sacramenten der stervenden.

'k En heb niet lang geleefd, maar lang geleden ;
'k Heb weinig blijdschap, droefheid veel gezien ;
hoe vaart het mij, in de eeuwigheden,
geen droefheid en geen lijden meer te lijen !

Zo is het in dit ballingschap der aarde :
't geluk is kort, eilaas, en 't lijden lang ;
't is nacht alear de middag klaarde,
en ruste en is het nimmer, zonder dwang !

Niet zo en is 't bij ons, die hoger steden
bewonen, en, onsterfelijk voortaan,
al 't lijden hebben uitgeleden,
en in de blijdschap eeuwig blijven staan.

Geliefden, niet terug-, niet omgekeken :
alhierwaarts is de weg, de zaligheid ;
de waarheid Gods is mij gebleken,
u zal zij blijken : volgt me, en weest bereid.

Want 't komt een dag weleens, van al de dagen
de schoonste, vol onsterfelijk genot,
dat wij, die hier ons scheiden zagen,
en weenden, weér te zamen zijn bij God !

Guido Gezelle.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mijnheer en Mevrouw Cyniel FAVEYTS-VAN BELLE ;
Mijnheer en Mevrouw François FAVEYTS-PERMANE en
kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Frans VANVAERENBERG-FAVEYTS
en zoon ;
Mijnheer en Mevrouw August VERHOFSTADT-FAVEYTS
en kinderen ;
Mijnheer Emile FAVEYTS ;
De familiën FAVEYTS en VAN BELLE

bedanken U van harte voor de blijken van kris-
telijke deelneming en diep medevoelen, betuigd
bij het overlijden van hem die hun duurbaar was.