



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

**Albert - Raymond FELIERS**

Burgemeester

*echtgenoot van Mevrouw Josephine GOEMINNE*

Geboren te Munkzwalm op 29 augustus 1906  
en godvruchtig overleden te Gent op 10 mei 1977.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken  
en de pauselijke zegen.

" Onze burgemeester is gestorven ! "

Het droeve nieuws verspreidde zich als een lopend vuur in onze gemeente. We wisten het sinds geruime tijd dat de gezondheid van onze burgemeester zienderogen verzwakte. Iedereen vreesde het ergste.

Maar wanneer het zo ver is, dan wil men het niet geloven. Men wordt stil en denkt na.

Er is plots een leegte gekomen die door iedereen gevoeld wordt. Laten we daarom dankbaar zijn voor het goede dat onze burgemeester gedaan heeft. Voor de infrastructuur van onze gemeente die onder zijn beleid een heel ander uitzicht heeft gekregen : voor de steun die hij steeds schonk aan elk initiatief dat er toe strekte het gemeenschapsleven te bevorderen : voor de bereidwilligheid waarmee hij jarenlang de mensen van Munkzwalm en later van de fusiegemeente steeds geholpen heeft.

In de meeste onzekunstelde en joviale eenvoud boog hij zich neer met alle gaven van zijn hart over de beproevingen en de miseries die hem werden toevertrouwd.

Wij danken God voor al het goede dat Hij door deze mens heeft gedaan en wij bidden voor zijn zielerust.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, van harte dank ik u voor de liefdevolle zorgen die ik van u mocht ontvangen.

Beste familieleden en vrienden, ik draag uw genegenheid als een dankoffer op aan God.  
Moge Hij u allen zegenen in lengte van dagen.

*Munkzwalm, 14 mei 1977.*

Mevrouw Albert FELIERS-GOEMINNE,

Heer en Mevrouw Marc FELIERS-MARTENS,

Jonge Heer Patrick FELIERS,

De families FELIERS · PLASMANS · GOEMINNE ·

DE VEYT,

*danken om uw gebeden en blijken van genegenheid.*

drukk. flandria, munkzwalm

R.V.N.

79D/1

Printed in Belgium



Leven  
en sterven  
voor de Heer!