

Wel zalig is de sterveling
die nooit in kwade paden ging
maar die zijn leven, dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht. G.G.

†
In Gods vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van de Heer

GILBERT FELIERS

echtgenoot van Mevrouw

JULIENNE BUYSSE

geboren te Velzeke-Ruddershove de 19 november 1894
en er godvruchtig overleden de 16 maart 1970
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen,
OUD-STRIJDER 1914-1918

Heer, de slag die Gij ons toebrengt is onverwacht en
pijnlijk. Wij hielden zo van hem, omdat hij zo'n goed
vader en echtgenoot was, zelfs puntueel tot het uiter-
ste begaan met het welzijn van zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen. Teergevoelig voor het verdriet en de
vreugden rondom hem. Zo iemand gaat steeds te
vroeg, maar al is dit hart plots stilgevallen, bij u God
leeft het voort en midden onder ons: Hij, die oneindig
volmaakt en alle liefde waardig is verheerlijkt dit ver-
dienstelijk leven in heerlijkheid: wij die met hem
mochten leven zijn dankbaar en kunnen hem nooit ver-
geten voor al het goede en schone dat hij ons heeft
voorgeleefd.

Liefste echtgenote, beminde kinderen en kleinkin-
deren, wellicht heeft mijn plotse heengaan u verrast. Ik
heb u niets meer kunnen zeggen, maar weet, dat ik met
een dankbaar hart jegens u allen, nu bij de Heer ben.
Daarom treurt niet maar blijft eensgezind en liefdevol
voor elkaar, vooral voor moeder.

Beste broers en zusters, hartelijk dank voor uw
warme genegenheid en trouwe medewerking. En gij
lieve zuster, die in het klooster zijt, vergeet mij niet en
gedenk mij in uw dagelijkse gebeden.

Familie en vrienden dank u en uw gebed weze over
het graf heen de blijvende liefdeband. Vaartwel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De families FELIERS, BUYSSE, VEKEMAN, DE SUTTER.

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

DEELNEMING EN GEBEDEN.

Druk Melckebeke Zottegem