

Het is goed te sterven als men wel geleefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL
van de Heer
JULES FELIERS

echtgenoot van Mevrouw

CLARA LEYMAN

geboren te St-Denijs-Boekel op 14 september 1894
en zachtjes in de Heer ontslapen te Oudenaarde

op 17 november 1969
geheiligd door de sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

OUDSTRIJDER 1914-1918

Vereerd met verscheidene eretekens.

Een vriend verliezen voorgoed is erg. Een kind, een zoon, in den bloei van zijn jaren, die bestemd was om 't bedrijf over te nemen later, die moeten zien heengaan vóór u, dat moet voor 'n bejaarde ouder 't meest pijnlijke zijn dat hij kan tegenkomen.

We hebben de overledene een weinig gekend. Maar dit mogen we wel schrijven, zijn krachten waren wel afgenomen door z'n leeftijd, het vele en harde werk dat hij heeft gedaan voor 't welzijn van zijn huisgezin, maar vooral door die slag die hij nooit meer is te boven gekomen. Hij werkte voort, zoals voorheen: maar niet meer met dezelfde ijver. Hij was een gebroken man. Misschien, wie zou het niet doen, heeft hij bij zichzelf de vraag gesteld: «Waar heb ik dat verdiend», maar toch heeft hij, als 't maar 't enigszins kon, zijn plicht als kristen niet verzaakt. Trouw vervulde hij zijn zondagsplicht.

Moge de Heer hem belonen.

Dierbare vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor 't goede dat ge mij gegeven hebt en bidt nu, tesamen met de familieleden en de mensen die mij genegen waren voor mijn zielezaligheid.

Uitg. Frans Hoebeke, St.-Denijs-Boekel

Mevrouw Jules Feliërs, geboren Clara Leyman,

Heer en Mevrouw Jean De Bock-Feliërs en kinderen Jules en Anna,

Heer en Mevrouw Jozef Van Der Linden-Feliërs en kinderen Josepha en Carlos

De families Feliërs, De Coene, Leyman en Walraet

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.