

« Ten paradijze geleiden u de engelen ».

†

Heer, aan uw handen vertrouwen wij toe
onze moeder

angèle felix

weduwe van de Heer Julien Broodcoorens,

geboren te Geraardsbergen
op 28 augustus 1927 en in de Heer
ontslapen in het U.Z. te Gent
op 11 juni 1989, voorzien van de laatste
HH. Sakramenten.

—
Te vroeg is moeder heengegaan.

Nog zoveel verwachtte ze van het leven.

Haar maat was echter vroeger gevuld dan
ze het zelf beseftte. Haar verlangen naar
geluk was mateloos.

Ze vond haar vreugde in haar kinderen en
kleinkinderen, die ze voortdurend in haar
hart bewaarde en alle zorg voor haar wou
besparen.

Haar vele vriendinnen waren voor haar een
opening op de wereld, een troost in haar
moeilijke dagen, een kans om zichzelf te
vergeten. Ook van God en zijn heiligen
verwachtte zij geluk en redding in haar
nood.

Angèle, je hebt je er zeker niet aan ver-
wacht dat het einde zo spoedig zou komen.
Wie durfde er u van spreken ?

En wie van je hield en je kende, durfde
er niet eens aan denken, want elk die je
ziekte meemaakte, moet zich vandaag rea-
liseren hoe ernstig het leven is, hoe kort
de tijd is om lief te hebben.

Heer van het leven die wij «God» noemen,
aan U moeten wij denken als de naam van
Angèle over onze lippen komt. Geef haar
nu, waar ze op aarde vruchteloos naar
streefde : geluk zonder schaduw over, ge-
zondheid zonder dreigende kwaal. Laat U
haar zien, zoals ze U nog niet kende :
een God die trouw is aan zijn beloften,
die red als de nood het hoogst is.
Amen.

De families

FELIX, DE BODT,
BROODCOORENS, DE SCHOUWER,
danken u voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 8 juli 1989 om 18 uur
in de Sint-Macariuskerk te Geraardsbergen-
Nederboelare.

Rouwleiding Piteraerents. Ten Bosse, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel