

Vroom gedenken wij
de heer

René FELIX

echtgenoot van mevrouw

MAGDA DE GEYTER

geboren te Moerbeke op 7 maart 1941 en god-
vruchtig overleden te Gent op 16 september
1976, gesterkt door het H. Ziekensakrament en
verrijkt met de Pauselijke Zegen.

Weer staat een diepbedroefde familie rondom
een geliefde dode, weer ontsteeg een goede
echtgenoot en vader, die volgens menselijke
berekening nog vele jaren tegoed had, dit
aardse land, om te gaan naar zijn God, waar
rust is, geluk en eeuwige vrede.

Schone gaven naar ziel en hart sierden zijn
persoonlijkheid. IJverig was hij in het goede,
rechtvaardig en eenvoudig.

Boven alles trof ons in hem een grote goed-
heid die leesbaar was in zijn blik, maar meer
nog, die openstraalde in zijn daden, welke nu
de stille getuigenis blijven van zijn edel hart
en zijn schoon gemoed.

Wanneer het zijn familie gold was niets hem
te veel en stond hij steeds in de bres. Daarom

was hij dubbel verheugd over de vooruitgang
van zijn gezin.

Bemide vrouw en lieve kinderen, O. L. Heer
heeft mij geroepen op het ogenblik dat geluk-
kige dagen aan de gezichteinder begonnen te
stralen. Toch zullen wij in de toekomst in liefde
verenigd blijven en van uit de hemel zal ik
Gods zegen over u afsmeaken en uw leven
leiden.

Beste ouders, broers, familieleden en vrienden
allemaal, heb dank voor uw vriendschap. Blijf
mij gedenken in uw gebeden, opdat ons aller
Schepper ons eens moge herenigen in zijn Rijk
van vrede en vreugde, waar geen pijn of smart
meer zijn.

Een milde troost waren ons uw blijken van
christelijke deelneming bij het afsterven van
hem die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken :
Magda Felix - De Geyter Geertrui en Wim

De families : FELIX - VAN DER PUTTEN

DE GEYTER - VAN ONGEVAL.

Van de Maele, Geraardsbergen