

†

TOT ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

## Petrus Arthur FERMON

Geboren te Sint-Antelinks op 25 juni 1877 en er godvruchtig overleden op 31 oktober 1972, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Arthur is Allerheiligen gaan vieren naar de Hemel. Een stille vredige dag. Zo was gans zijn leven, zo was zijn dood.

Hij was de oudste van de parochie.

Hij wilde van geen wijken weten en zwaar steunend op zijn stok ging hij nog zijn veld bewerken. Zijn thuis en zijn grond waren hem heilig. De laatste jaren kon hij zichzelf niet meer behelpen; dag in dag uit, zat hij vastgekluisterd aan zijn zetel. Maar helpende handen zorgden voor hem. Geen klacht, alleen de schrik dat hij anderen last aan deed. Het plots overlijden van iemand die hem dierbaar was brak zijn hart. Stil en vredig zoals hij geleefd heeft is hij naar de Heer gegaan.

Hij was gelaten en gerust.

Zijn taak was af.

Hij had geen schrik van de dood.

Met St.-Paulus mocht hij zeggen : ik verlang bij de Heer te zijn.

Daarom ligt er in de droefheid van zijn zusters een grote dankbaarheid tot hem en de Heer.

Met zulke mensen sluiten we een periode af

" van dat rotsvast kristelijk geloof ,,

Mijn dierbaren, gij die me hebt verzorgd en bijgestaan met woord en daad, ik dank u om alles wat ge voor mij hebt gedaan.

Bij de Heer zal ik voor u ten beste spreken, vergeet mij niet in uw gebeden.

Moge de Heer hem genadig wezen hem zijn tekorten vergeven en om zijn boordevolle leven hem de eeuwige zaligheid geven.

O. L. Vrouw hulp der kristenen, bid voor ons.



Mevrouw Gustaaf Bombeke-Fermon,  
Juffrouw Romanie Fermon,  
Mijnheer en Mevrouw Frederik Fermon-De  
Cooman

De families

FERMON

en

SCHOLLAERT.

DANKEN U innig voor uw blijken  
van deelneming.

---

Uitg. A. Vonck, Roeselaerstraat, St. Antelinks.