



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Raymond FERMON

weduwnaar van Mevrouw
Gudula Rachel Schollaert

Geboren te Sint-Antelinks op 29 oktober 1907
en aldaar godvruchtig overleden op 20 juli
1978, voorzien van de H. Zalving in extremis.

Lid van de kristelijke bond van de Gepensioneerden. - Oudstrijder van de Oorlog 1940-1945. - Vereremerk met verschillende onderscheidingen.

In stille bewondering en diepe ontroering danken we voor dit leven van een goed mens. Juist door zijn eenvoud en rechtgeaardheid viel hij op.

Zijn kristendom was echt, zonder omwegen. Zijn Godsvertrouwen leidde hem doorheen de kwade dagen, ook als moeder hem tevroeg ontviel en hij alleen de weg moest verder gaan.

Hij leerde zijn kinderen met woord en daad, de weg naar God en de medemens. Hij mocht fier zijn over zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was een goed mens: hij had geen vijand, alleen maar vrienden. Ze zullen hem missen in de gebuurte en het gezellig samenzijn na de zondagmis. Alleen een pijnlijke kwaal kon hem thuis houden.

Hij hield van zijn streek, zijne « lochting », zijn bomen en planten en bloemen, hij kon in bewondering staan voor de schepping van de Heer.

Hij was een man van weinig woorden, maar wat hij zei was wijs. Hij was een man met een zwak hart maar met een sterke liefde.

Vader, we hoeven niet te zeggen dat we van u hielden; ge hebt het mogen ondervinden. De vele jaren dat we voor u hebben gezorgd waren nog te weinig om u te danken voor alles wat we u verschuldigd waren.

Met een schreiend hart danken we u om uw onbegrensde toewijding, uw stil gedragen leed, uw diep geloof, en de offers die ge bracht als het ging om het welzijn van uw kinderen. Vader, uw onverwacht heengaan doet ons zo'n pijn. Maar ge hebt ons leren bidden tot Hem die troost en sterkt. Wij blijven niet treuren want we weten dat ge onder ons voortleeft, we kunnen u nooit vergeten; eenmaal zullen we in Gods liefde voor altijd samenzijn.

Mijn broer en zuster, ik ga naar vader en moeder, tot weerziens.

Gij, vrienden, die me begeleidt op mijn laatste tocht, denkt eens aan mij en bidt opdat de Heer mij genadig weze.



De Heer en Mevrouw Paul en Hilda
DE STERCK - FERMON en kinderen,

De Heer en Mevrouw Gerard en Annie
SONCK - FERMON en kinderen,

De Heer en Mevrouw Gilbert en Laurette
VAN BOXSTAEL - FERMON,

De families FERMON, SCHOLLAERT, DE
RAEDT en VAN DAELE,

danken oprecht voor de vele blijken van
deelneming in rouw en gebeden.

drukkerij van boxstael - herzele