

Heerlijk is het God te loven
Uw naam te prijzen, o Allerhoogste,
's morgens vroeg Uw goedheid te roemen
en Uw trouw in de nacht.



De Vader heeft in de vreugde van de hemel
opgenomen

ZUSTER MISAELLA

(Mejuffrouw Anna FEYS)

van de Zusters van Sint-Franciscus van
Opbrakel.

Geboren te Kruishoutem op 14 juli 1895,
wijdde zij zich aan de Heer toe door haar
kloostergeloften op 29 april 1919 en ging naar
het Vaderhuis terug te Opbrakel, op 11 mei
1982, voorbereid en gesterkt door de Sacra-
menten van de zieken en de stervenden en de
Apostolische Zegen.

God, hemelse Vader, wij zeggen U dank om
het schone eenvoudige leven van Zuster
Misaëlla dat nu voltooid is.

Gans haar leven was gericht op de Heer.
Trouw tot in het kleine, heeft zij Hem ge-
diend met al haar liefde. Zij diende Hem in
ieder van de mensen voor wie zij instond,
met een grote genegenheid en fijngevoelig-
heid. Wars van elke uiterlijke schijn, hield
zij in 't bijzonder van de eenvoud, maar ook

van orde en stipheid. Meer dan 45 jaar kon
en mocht zij verblijven in dezelfde klooster-
gemeenschap van Haaltert. Altijd minzaam en
gedienstig was zij steeds actief voor haar
medezusters, voor de weesjes en de mensen
van haar omgeving.

In alles wat zij, tijdens haar meer dan zes-
tig jaar kloosterleven, te doen kreeg deed
zij het met de volle inzet van haar persoon-
lijkheid en vluchtte nooit haar verantwoorde-
lijkheid. Ook het lijden van haar laatste le-
vensmaanden heeft zij niet ontvlucht. In
volkomen overgave, biddend en op de Heer
vertrouwend, heeft zij rustig Zijn bode, de
dood, afgewacht. Dat was het laatste zegel-
merk op haar vrijgeleide naar de Heer.

Nu zij, in het aanschijn van de Heer, haar
aards bestaan heeft overschouwd, moge zij
met Maria, die zij zo vurig vereerde, zeggen :
« Hoog verheft mijn ziel de Heer, verrukt
is mijn geest om God, mijn Verlosser. Won-
derbaar is het wat Hij mij deed, de Mach-
tige, groot is zijn Naam ».

Mijn Jezus barmhartigheid !

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel