



JEZUS * MARIA * JOZEF!

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

Feytons Juliaan

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Vandevenne Guilhelmina

geboren te Hasselt, de 8 oktober 1899 en er god-
vruchtig overleden, gesterkt door de genademidde-
len onzer Moeder de H. Kerk, op 9 december 1957.

Wie God doorheen de dagen van zijn aards be-
staan mag volgen, al trachtend Hem altijd meer te
gelijken, zal eenmaal mogen leven in het eendeloos
geluk van Zijn oneindigheid en glorie in de Hemel.

Hij beminde de ijdelheid niet, maar was eenvou-
dig en oprecht in zijn omgang. Daarom ook werd
hij door allen geëerd en bemind.

"Wie de Heer vreest zal op zijn sterfbed vertroos-
ting vinden en door Hem gezegend worden.."

Hij was tevens een toegewijde vader, die met
voorbeeldige ijver zijn zware dagtaak volbracht.

Zijn aandenken zal dan ook een zegen blijven.

Geliefde echtgenote, beminde kinderen en fami-
lie, ween niet over mij, als zij die geen hoop heb-
ben, maar bidt voor mij, opdat wij ons in de Hemel
mogen wedervinden.

«O Maria, zonder zonde ontvangen, op U vestig
ik mijn betrouwen.» (Hl. Bernardus.)

Begr. Pierards, Dorpstraat 37, Hasselt. Tel. 22539
Drukk. Wulms - Tel - 21651 - Hasselt



DE FAMILIES

FEYTONS, VANDEVENNE
en RENAERS,

*Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
welke U betoond hebt bij de rouw die
hen getroffen heeft,*

DANKEN U

