



*" Mens zijn, 'n goed mens zijn,  
dat is het enig belangrijke."*

Blijvend en dankbaar aandenken aan

## **Marcel FIERENS**

echtgenoot van Irène KONINCKX  
weduwnaar van Louisa DORMAELS

geboren te Wilsele op 2 september 1917  
en door de Heer plotseling voor eeuwig  
in zijn Liefde opgenomen te Rotselaar op  
dinsdag 21 november 1989.

Ere-Hoofdnotarisclerk

Oud-Voorzitter van de Beroepsvereniging van het  
Notarispersoneel - Afdeling Leuven

Lid van het Beatrijsgezelschap

Vereerd met het Gouden Ereteken van de Kroonorde  
en met het ereteken van arbeid 1e klas

Lid van de Koninklijke Fanfare «St.-Cecilia»

De families Fierens, Koninckx, Vermaelen,  
Verschuere en Dormaels danken U voor  
de blijken van kristelijke deelneming  
en gebed.

*Lieve echtgenoot, vader en grootvader,  
Niets liet dit plotse afscheid vermoeden;  
het treft ons daarom des te meer.  
Uw liefde voor mij en familie  
was innig, diep en oprecht.  
Hoeveel gelukkige dagen  
hebben we samen niet doorgemaakt.*

*Velen hebben steeds genoten  
van uw kennis, uw ondervinding  
en opbeurende aanwezigheid.  
Uw wekelijkse heilige mis,  
uw kaarske bij het beeld van St.-Antonius,  
het waren tekenen van een onaantastbaar  
en kinderlijk geloof.*

*Vele mooie herinneringen  
bewaren we diep in ons hart  
en zullen ons helpen  
het verdriet en de pijn  
te overwinnen en te dragen.*

*Gij hebt uw levensweg voltooid;  
met droefheid  
nemen wij van U afscheid:  
wij blijven aan U denken  
in ons gebed en met dankbaarheid  
in ons gemoed.*