

A
V V K
V

TOT VROOM AANDENKEN
aan heer dokter

Jan-Baptist F I V E Z

echtgenoot van Mevrouw Yvonne BECQUART

Oorlogsinvalidé 1914-1918

Lid van de Vlaamse Oudstrijdersbond

Ridder in de Leopold Orde met palm

Oorlogskruis met palm en verguld zilveren leeuw

Overwinningsmedaille

IJzermedaille

Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918

Medaille - Hulde Gouden Ambtsjubileum -

50 jaar geneesheer

geboren te Oprakel de 13 juli 1891 en god-
vruchtig overleden te Sottegem, kliniek dokter
Goffaerts, de 22 maart 1974, voorzien van alle
troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

De uitvaartdienst had plaats in de parochiekerk
van Oprakel op 27 maart.

Vader was een markante figuur; reeds bij een
eerste ontmoeting overtuigde zijn voorkomen, dat
men te doen had met een persoonlijkheid. Hij
was de rots in de familie, zo vergreed met de
zijnen in liefde en zorgen, dat een leven zonder
hem haast niet mogelijk leek. Hij was een man
uit één stuk, principieel, zonder geschipper, recht
door zee. Hij was veeleisend voor zichzelf, maar
daarom had zijn voorbeeld recht van spreken.

Zijn jeugd was moeilijk, omdat hij de liefde
moest missen van zijn jong gestorven moeder.
Tijdens de eerste wereldoorlog was hij vrijwillig
dienstdoende commandant van de stormtroepen.
Zijn manschappen wisten zich veilig onder zijn
bekwaam gezag. Met rechtmatige trots mocht hij
zeggen, dat van de soldaten onder zijn orders

geen enkele op het slagveld het leven liet. Aan
de loopgraven van de IJzer was hij de plicht-
bewuste officier, die gehoorzaamheid eiste van
zijn onderhorigen, maar hen ook voorging in het
gevaar.

Aan het front werd hij slachtoffer van een vij-
andige gasaanval, zodat hij zijn doktersstudies
meerdere jaren moest onderbreken. Als gewen-
tenvolle geneesheer was hij steeds bezorgd het
lijden van de zieken te verzachten. Zijn beroeps-
kennis ging samen met veel mensenkennis. Zijn
overtuiging was, dat de genezing van het li-
chaam altijd afhankelijk is van vertrouwen, vriend-
schap, geloof en levensmoed.

Zijn uitzonderlijke werklust was het bewijs van
zijn innige liefde voor zijn echtgenote en kinde-
ren. Naar zijn model maakte hij van hen harde
werkers. Zijn gezin was zijn kroon. Alleen God
weet, welke zorgen en offers er nodig waren,
om zijn kinderen een gelukkige toekomst te ver-
zekeren. De droefheid om de lege plaats bij de
haard, het gemis van zijn krachtige stem kun-
nen slechts gemilderd worden door de tijd en
de overtuiging, dat we hem later voorgoed zullen
terugzien.

Vader was diep gelovig, eenvoudig en begaan
met het lot van hulpbehoevenden. Zijn naasten-
liefde hielp vele mensen zonder dat iemand het
wist. Typerend was zeker zijn grote voorliefde
voor het werk van de missionarissen. Hij zelf
leeft zeer sober, om aan anderen te kunnen
geven, en zijn milddadigheid kende geen rassens-
en standenverschil.

De dood heeft hem zeker niet verrast, omdat
hij steeds bewust was van de betrekkelijkheid
van aardse dingen en waarden. Hij hechte geen
belang aan statussymbolen, en geld stond bij
hem alleen in dienst voor anderen. Hij heeft de
weg van de Heer bewandeld door het getrouw
vervullen van alledaagse bezigheden. Met Sint
Paulus mag hij zeggen: « Ik heb de goede strijd

gestreden en het christelijk geloof doorgegeven in een bewogen tijd *. Zijn rozenkrans was een uiting van zijn ongekunstelde vroomheid.

Mijn dierbaren, vertrouwt u opnieuw toe aan het leven. Toon mij uw dankbaarheid voorwat ik voor u mocht betekenen in uw gebed en herinnering. Laat mijn berusting in de dood als overgave aan God mijn laatste levensles zijn voor u allen. Moge mijn voorbeeld in u voortleven en blijft met elkaar verbonden in eensgezindheid, gebed en genade. Zo kan ik ook nog bij u zijn.

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de vele blijken van liefde mij betoond vooral tijdens mijn kortstondige ziekte.

Heer, neem onze vader op in het gezelschap van uw heiligen en van alle dierbaren, die hem voorgingen in het christelijk geloof.

H. Hart van Jezus, ontferm u over ons.

O. L. Vrouw, troosteres van de bedroefden, bid voor ons.

De familie dankt u hartelijk voor uw gebed en voor de vele blijken van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van **onze dierbare**

de familie FIVEZ-BECQUART.

