



Met hoop op de verrijzenis, bidden wij voor de zielerust van de heer

ALBERT FLAMAND

echtgenoot van mevrouw Hilda BEERENS,

geboren te Everbeek op 24 januari 1895 en en er overleden op 10 december 1971.

Oudstrijder en invalied van de oorlog 1914-18 Drager van het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden en verscheidene andere eretekens.

Gisteren hebben wij hem gekend als een joviale, openhartige en goeie vriend. Hij had omgang met iedereen en voelde zich thuis met jong en oud. Hij was bijzonder de Kindervriend van heel de buurte.

Vandaag staan wij hier zonder hem. Wat al geheimen omsluieren een mensenleven want God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het de Heer behaagd heeft. Zijn naam zij geprezen.

Mijn dierbare echtgenote, in U mocht ik altijd een trouwe steun ondervinden. In dankbare liefde is het dat ik U verlaat. Laten wij die liefde over het graf heen voortzetten, elkaar helpend en steunend door het gebed.

Eens zullen wij weer samen zijn bij de Heer, om nooit meer te scheiden.

Mijn burens, vrienden en familieleden, ook U vraag ik dit laatste nog : vergeet mij niet, ook gij niet, in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families

FLAMAND-BEERENS-SADONES-VANLIERDE,

danken u voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel