



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Albertine FLAMAND

weduwe van de Heer

Pierre PIETERS,

geboren te Everbeek op 26 oktober
1897 en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel

op 1 februari 1978,

gesterkt door de HH. Sakramenten
van de zieken en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een brave en
deugdzame vrouw, eenvoudig en oprecht van
hart en trouw in haar geloof. Tijdens haar
leven heeft zij ook moeten ervaren dat er
niet alleen zonnige maar ook harde dagen
te beleven vallen. En zoals voor zovelen is
nu ook voor haar de dood vrij onverwacht
gekomen. Het is zoals we in de H. Schrift
te lezen krijgen : » Wees bereid, want de
dood komt als een dief in de nacht ». Gel-
ukkig zijn daarom zij die deugdzaam leven
in vriendschap met God en de mensen.

Met vertrouwen bidden we voor onze dier-
bare overledene dat Hij zich ontferme over
haar tekorten, haar vergeving schenke en
haar opneeme in het hemels Vaderhuis.

Beste familie, vrienden en geburen, mijn
beste dank voor uw genegenheid en bidt nog
af en toe eens voor mij om Gods barm-
hartigheid.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heilige Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.

Namis : zondag 26 februari te 9 u. 30.

De families FLAMAND, ROMAN, PIETERS,
COECK,

**danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek