

Heer uw Heilige Wil geschiede!

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

GILBERT FLAMAND

echtgenoot van Mevrouw

PAULINE FERLA

geboren te Ronse de 22 juli 1896
en er overleden de 30 juli 1961,
bediend met het H. Oliesel «in extremis».

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven... Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en wie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid...»

Zo is het leven : God geeft het ons en neemt het terug op het ogenblik dat best past, voor ons echter, soms onvoorziens... Wij kennen Gods raadsbesluiten niet, maar we geloven dat wat Hij doet is welgedaan : Zijn Wil zij gezegend.

Dierbare echtgenote ik dank u voor uw trouwe toewijding; graag hadden we samen nog enkele gelukkige jaren willen doorbrengen. De Heer schikte het anders : blij moedig : in het gebed zult ge troost vinden in uw groot verdriet.

Beminde kinderen en kleindochter, broers, zuster, bloedverwanten en vrienden, tot weerziens ! Blijft mij allen uw genegenheid bewijzen door uw vroom gebed.

Heer, geef onze dierbare overledene de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

Drukk. Van Enis, Ronse.

Mevrouw Gilbert FLAMAND-FERLA,

Mr & Mw René FLAMAND-VANGERMEERSCH

Mejuffer Marie-Paule FLAMAND,

De familiea FLAMAND, TEMBUYZE, FERLA
en BATIAU,

danken U van harte voor de blijken
van innige deelneming in hun rouw.