



Gij die hem gekend en bemind hebt, gedenkt in uw gebeden de ziel van

DE HEER

Theodule FLAMAND

echtgenoot van Mevrouw

Marie VANDEVIJVER

geboren te Everbeek op 16 oktober 1889 en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-kliniek te Opbrakel op 2 augustus 1970, gesterkt door het sakrament van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder van de oorlog 1914-1918.

Vuurkruiser.

Zijn afscheid maakt ons allen droef, maar voor een man als deze overledene is de dag van afsterven een hemelvaart. Goed bewust, kende hij zijn toestand en met berusting op God betrouwend is hij gestorven.

Dat is de grootste troost voor de overblijvenden.

Gelukkig de mens die de Heer bereid vindt ; ons leven blijft een doortocht naar een andere en betere.

Beminte echtgenote, ik weet hoe pijnlijk het U was te moeten scheiden, maar gij hebt alles welgedaan, de Heer zal 't U lonen. Heb dank voor uw goede en genegen zorgen.

Gij mijn dierbare kinderen, bidt voor mij, troost en helpt moeder : hoe ouder men wordt hoe meer men aan elkander gehecht is en hoe pijnlijker het valt te moeten heengaan : daarom alleen moet ge moeder steunen.

Familie, vrienden en kennissen vaartwel tot weerziens hierboven en vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus wees mijn zaligheid.

De families FLAMAND-ROMAN en
VANDEVIJVER-FLAMAND,

danken U voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. Van der Geynst