

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser. (Ps. 25)

†

Bidden we voor

Godelieve FLAMANG

echtgenote van

Albert Bosschem

geboren te Zottegem op 14 januari 1943 en
van ons heengegaan op 2 januari 1988, na
langdurige ziekte.

Heer onze God, over alle grenzen heen
hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard.
De wijzen uit het Oosten hebben
uw ster gezien en gevolgd,
de volkeren der aarde
hebben uw heil aanschouwd.
Laat uw Zoon onze leidsman zijn
op onze pelgrimstocht naar U.
Laat allen uitzien naar uw licht
en de weg vinden naar uw koninkrijk.
(Openingsgebed Openbaring des Heren)

Zo kort na het overlijden van vader
valt deze nieuwe rouw biezonder zwaar.
Terwijl ten allen kante de mensen
elkaar hun beste wensen meedelen
voor een gezegend en gezond nieuw jaar,
vraagt Gij ons, Vader in de hemel,
om Godelieve biddend toe te vertrouwen
aan uw liefde die geen grenzen kent.
Haar verstandelijke aanleg en studies
lieten menselijkerwijze hopen
op een voorspoedige toekomst,
maar onoverkomelijke ziekte en zorgen
hebben haar leven diep getekend.
We zijn onmachtig om haar lange lijden
ten volle te begrijpen, want uiteindelijk
draagt elk zijn echte kruis alleen,
ondanks de beste wil en begeleiding
van familie en toegewijde helpers.

Omwille van de opperste verlatenheid
die Jezus ons in zijn passie voorleefde,
willen ook wij nu hoopvol bidden :
Vader, in uw handen bevelen wij haar aan.
Laat haar uw heil aanschouwen met hen
die ons in geloof zijn voorgegaan
en zegen allen die haar in uw Naam
met liefde hebben omringd.

Moeder van smarten, bid voor ons.

Begr.-Fun. De Pauw - Beerlegem
M S - druk - BAAIGEM

