

God wacht ons op aan de overkant.

BIDDEN WE VOOR

MEVROUW

**ALICE FLAMANT**

weduwe van  
**de heer Aloïs DE WULF**

Geboren te Zottegem op 2 juni 1906.  
Godvruchtig overleden te Zottegem  
op 28 juni 1990,  
gesterkt door het H. Sakrament van  
de zieken.

IJveraarster van het Klein Werk van  
het Kind Jezus - Tongeren.

Luc en Marie-Jeanne,  
Zr. Godelieve,  
André en Lucienne,  
Renate,  
Benedikt,  
Patrick en Hilde,  
Hilde,

de families Flamant, De Wulf,  
D'Hauwers, Vekeman en D'Hollander  
danken U voor uw gebed en blijken  
van genegenheid en medevoelen.

Moeder, Mémé,

Je hebt veel geleden,  
maar nu was je moe gestreden.  
Je zei het...  
Wij voelden het.

Diepgelovig als je was,  
haalde je bij Hem jouw levenskracht.

Je was er steeds voor ons,  
je hield van ons,  
ook wij van jou.

Je dacht steeds aan anderen,  
je gaf hen jouw kracht.

In al je lijden vroeg je ons :  
«Hoe gaat het?».

Jouw laatste woorden :  
«Bedankt voor alles»  
waren tekenend voor jou.  
Je nam pas afscheid  
toen al je kinderen bij jou waren.  
Nu weten wij dat je er bent,  
dat je leeft,  
dat je samen met vader aan ons denkt.

MOEDER, MEME,  
JE WAS EEN MENS OM VAN TE  
HOUDEN.

Druk Bazar St.-Jozef, Zottegem