



IN DE VREDE VAN KRISTUS IS VAN
ONS HEENGEGAAN

MEVROUW

Marie, Cesarine, Helene
FLAMANT

echtgenote van de Heer
Georges DE CLERCQ,

geboren te Nederbrakel op 8 augustus 1906
en er onverwachts overleden op 13 juni 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
« in extremis » en de Pauselijke Zegen in
het stervensuur.

Het tegenwoordige leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om de hemel te winnen door arbeid en offer.

Moge deze vrouw, o Heer, die in U geloofd heeft en op U gehoopt heeft, de eeuwige rust bezitten.

Scheiden valt hard wanneer iemand onverwacht wordt meegenomen, maar het kristelijk geloof brengt troost omwille van de zekerheid van een blijvend samenzijn in het andere leven.

Zij was een vrouw, die geliefd en bemind werd, geacht en geëerd door haar medemens. Haar heengaan wordt dan ook sterk aan gevoeld. Wij bevelen haar ziel aan bij God

en vragen dat Hij haar in Zijn oneindige Liefde zou opnemen.

Dierbare echtgenoot, ik dank U om al uw blijken van hulp en genegenheid. Gedenk mij in uw gebeden.

Beste familieleden en geburen, U dank ik voor uw goedheid en uw zorgen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families FLAMANT, DE CLERCQ, MOTTE,
DE ROE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel