

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Adelson - Camiel FLAMÉE

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Emma HOEBEKE

geboren te Nederbrakel, de 1 juni 1904.  
en er godvruchtig overleden de 8 december 1963,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke zegen.

Bid voor de ziel van de overledene het gebed uit de begrafenismissie :

„O God, wie het eigen is altijd goedertieren te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar, aan wie Gij heden bevolen hebt uit deze wereld te scheiden : lever haar niet over in de handen van de vijand, vergeet ze niet voor eeuwig, maar gebied dat uw heilige engelen haar opnemen en naar het vaderland van uw paradijs geleiden, opdat zij, die in U vertrouwd en geloofd heeft, de pijnen der hel niet lijde, maar eeuwige vreugde bezitten moge. Door Kristus onze Heer, Amen.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik heb hard gewerkt voor u allen en mijn gezondheid werd er door geknakt. Ik weet dat gij mij daarvoor altijd dankbaar zijt geweest. Blijft nu ook die dankbaarheid tonen door

voor mij te blijven bidden in uw dagelijkse gebeden, maar vooral in uw wekelijkse zondagsmis.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De Familiën

FLAMÉE.  
HOEBEKE.  
DE GEETER.  
DE TEMMERMAN.

danken oprecht voor uw bliken van deelneming.

---

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470