

Heer,  
wij geloven dat zijn naam geschreven staat  
in de palm van Uw hand.  
Neem hem nu op  
in Uw onbegrensde vreugde.

+

Dit weze een dankbaar aandenken aan :

**DE HEER**

**Albert - Maurice FLAMÉE**

**echtgenoot van Mevrouw Madeleine CLAERHOUT**

geboren te Nederbrakel op 16 december 1903 en  
overleden te Harelbeke op 11 november 1981.

Hij werd gesterkt door het sakrament van de  
zieken en de gebeden van zijn echtgenote  
en kinderen.

—

Voorzitter van het St.-Salvators - Zangkoor.

Voorzitter van de Vlasbie, Kortrijk.

Lid van de Parochiale Raad.

Bestuurslid van het Davidsfonds en de Volkstuin.

Lid van verscheidene andere genootschappen.

—

We hadden er ons reeds lang op voorbereid, en  
dan is het einde toch nog onverwacht gekomen.  
Vader is van ons heengegaan, maar in ons hart  
zullen vele schone en goede herinneringen voort-  
leven.

Hij bewonderde Gods grootheid in de schepping :  
hij beluisterde de vogels alsof ze voor hem al-  
leen zongen ; uren en uren sloeg hij zijn «bietjes»  
gade en reuriede mee met hun gezoem ; bloe-  
men, struiken en bomen : hij kende ze alle bij  
naam.

Vader is van ons heengegaan : de man van zoveel  
liefhebberijen waaraan hij zich met hart en ziel  
wijdde ; de stille werker in het parochiale leven ;  
de bezieler van het kerkkoor ; de man die zo  
graag bij de mensen was.

Maar eerst en vooral was hij en zal hij altijd  
blijven : «ons vader».

Hij die ons zo goed begreep, al was het dikwijls  
zonder woorden. Vader die in stilte van zijn pijp-  
ke kon genieten. Vader die ons liefde bijbracht  
voor Gods natuur. Vader die zo veel van ons  
hield, die nooit de woorden vond om dat te zeg-  
gen, maar het toch liet blijken op zijn eigen  
manier. Vader die ons alleen het goede over  
anderen liet vertellen. «Vader»... dat woord roept  
in ons je hele persoonlijkheid op : eenvoud, rust,  
stille kracht, liefde en rechtvaardigheid...

Rustig heeft hij geleefd ; rustig is hij naar de  
Heer gegaan. Bij Hem zal hij voor eeuwig Gods  
grootheid kunnen bewonderen van aangezicht tot  
aangezicht. In het Land van hoop en glorie galmt  
nu zijn loflied : de Heiland, Alleluia !

Moeder, lief en leed hebben wij gedeeld in goe-  
de en in kwade dagen. Altijd heb je voor mij  
gedaan wat je dacht dat goed was. De laatste  
maanden ben je geen moment van mijn zijde ge-  
weken. Ik dank je daar duizend maal voor en zal  
bij de Heer op je wachten.

«Jongens», blijft de eensgezindheid onder elkaar  
bewaren die jullie getoond hebt in de voorbije  
tijd. Ik was nooit een man van veel woorden,  
maar daarom niet minder dankbaar voor wat jul-  
lie deden. Wees moeder verder tot steun en  
sterkte. Dank allemaal.

Madeleine Flamée-Claerhout, zijn echtgenote,  
Frans en Maria Delabie-Flamée,  
Lucien en Mariette Flamée-Demets en kinderen,  
Sylvain en Godelieve Mestdagh-Flamée,  
kinderen en kleinkind,  
Zuster Magdaleen - Kristien Flamée,  
Pol en Erna Flamée-Neerincx en kinderen,  
Walter en Godelieve Flamée-Declercq en kinderen,  
Henk en Agnes van der Wijngaart-Flamée  
en kinderen,  
Paul en Rosa Declercq-Flamée en kinderen,  
(+Antoon) en Margriet Vercruysse-Flamée  
en kinderen,  
Oswald en Francien Baert-Flamée en kinderen,  
Dirk en Annie Rommel-Flamée en kinderen,  
zijn kinderen en kleinkinderen,  
  
De families Flamée-Vandorpe,  
De families Claerhout-Allegaert,

danken U om uw gebeden  
en gewaardeerde deelname.

Begr. : Funerarium Vercruysse p.v.b.a. Harelbeke  
Drukk. Dru-Ha p.v.b.a, Harelbeke

printed in Belgium

