

In de schaduw van Uw kruis, o Heer, wil ik rusten  
en hopen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**ANDRÉ FLAMÉE**

zoon van wijlen

**Victor en Elodie Mathijs**

geboren te Nederbrakel de 3 augustus 1897  
en er godvruchtig overleden de 16 november 1956.

Versterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

O L. Heer mengelt het geluk hier op aarde  
met beproevingen en kwellingen, opdat wij  
onze gedachten en verlangens vooral zou-  
den richten op onze Eeuwige Zaligheid.  
Omdat de aarde een tranendal is blijft ons  
hart rusteloos hier op aarde o Heer, totdat  
het in U moge berusten. (St. Aug. Conf).

Dat had de dierbare overledene goed inge-  
zien en begrepen en daarom droeg hij zijn  
ellendig lot van gebrekkigheid en lijden met  
gelatenheid, verdueligheid en onderwerping  
aan Gods H. Wil. Hij droeg zijn kruis met  
moed en in vereniging met onze lijdende  
Verlosser, wel wetende, dat wie met Jezus  
lijdt, zich ook eenmaal met hem verblijdt.

Dierbare zusters en familieleden, weent niet  
om mij, want ik ben nu van het lijden ver-  
lost. Hebt dank voor uwe genegenheid en  
al hetgeen gij voor mij gedaan hebt. Vergeet

mij echter niet maar weest mij indachtig in  
uw H. Missen en gebeden. Vaart allen  
wel en tot een blij wederzien bij O. L. Heer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u b.

---

---

†

Zeer getroffen door Uw blijken van diep  
kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor  
hun welgemeenden dank :

*De familiën FLAMÉE en MATHYS.*

---

Drukk DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel