

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**EMMA - ROSALIE FLAMÉE**

echtgenote van Mijnheer

**RENÉ GOSSEYE**

geboren te Nederbrakel, de 20 Augustus 1878,  
en er godvruchtig overleden, de 23 April 1954.

Gezalfd met de H. Olie.

Pasen en de Paastijd zijn dagen van grote vreugde voor onze Moeder de H. Kerk. Velen immers hernemen hun kristelijke plichten en keren in hun levenswandel tot God terug. Voor de duurzame overledene was deze Pasen geen terug naar God uit een zondig leven, maar wel de glorievolle en eeuwige vereniging met God, als loon en bekroning van een echt kristelijk leven, rijk aan verdiensten. Nu is ze gestorven lijk Kristus ook eens gestorven is; maar haar geloof en hoop in liefde voor de Heer zijn de zekerste waarborgen dat ook zij eens lijk Kristus zal verrijzen tot de heerlijkheid van de hemel.

De duurzame overledene was een doorbra-  
ve goede vrouw, die als vrouw en moeder het  
geluk bewerkte van haar man en kinderen.  
Hoe troostend moet het voor haar geweest  
zijn te ondervinden hoe iedereen van haar  
hield en hoe iedereen wenste ze nog vele jaren  
te kunnen verzorgen, al werden die zorgen  
nog zo zwaar.

Goede man, beste kinderen, ik dank u voor de oprechte toewijding en genegenvolle zorgen. Mijn uur was gekomen. Ik blijf voor u bidden bij O. L. Heer opdat we allen, eens verenigd in de hemel, voor eeuwig, Gods vreugde en liefde zouden mogen beleven.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste. Amen. (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

*De familiën FLAMÉE, VAN DORPE,  
GOSSEYE en PIEYNS.*

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel