

†

Door dit vroom aandenken vragen wij een gebed
voor de zielerust van

Mevrouw

GABRIËLLE FLAMÉE

echtgenote van de Heer
MICHEL VAN DER HAEGEN

geboren te Nederbrakel, op 19 juni 1910, en
godvruchtig overleden te Gent, op 12 mei 1973,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

„Bij de dood wordt het leven niet weggenomen
maar veranderd. Wanneer ons lichaam, het huis
waarin we nu verblijven, ineens stort, staat een
onvergankelijke woning in de hemel op ons te
wachten”.

Deze woorden van de Heer zijn ongetwijfeld ook
van toepassing op onze dierbare overledene,
want door haar doopsel en de kruisdood van
Christus, mag zij aanspraak maken op Gods
goedheid.

Diep raakt ons haar heengaan. Haar lijden heeft
zij, gedurende zovele jaren, met geduld gedragen.
Graag hadden we haar nog lang in ons midden
gehad. De Heer van leven en dood heeft er anders
over beslist.

Bemide echtgenoot, dierbare familieleden, ik dank
u oprecht voor al de blijken van genegenheid,
vooral ook tijdens de vele jaren van mijn ziekte.
Tot weerziens in het Vaderhuis.

De families FLAMÉE,
VAN DER HAEGEN,
VAN DER STICHELEN,
danken voor uw blijken van deelneming.

Drukk. De Ruyver. Brakel - Tel. 434.70