

Zalig die in de Heer sterven, hun behoort de hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Ghislaine FLAMEE

weduwe van de Heer

HENRI BLOMMAERT,

geboren te Nederbrakel op 11 februari 1902
en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Schaarbeek op 28 april 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Met de kerk bidden we : « Heer, Gij neemt het leven van ons niet af, Gij maakt het nieuw ». Dat geloven wij, op dat woord betrouwen wij.

Het heengaan van deze duurzame overledene, die in stilte naar de Heer wachtte vol vertrouwen, doet ons pijn en om haar heengaan zijn wij diep bedroefd. Doch vol vertrouwen op God bidden wij : « Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel ». Moge God vol erbarmen zijn voor onze duurzame overledene en hen bijstaan die zij in verdriet achterliet.

Mijn duurzame kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U allen voor uw genegenheid en liefde. Bidt nu tot God dat Hij voor mij een goede God weze en U allen helpe.

Moge moeder nu van in de hemel verder in ons leven behoeden al wat schoon en goed is.

Dierbare vrienden en kennissen, ook U zeg ik dank om het goede dat U mij gegeven hebt. Denkt af en toe nog eens aan mij in een vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families FLAMEE, BLOMMAERT,
MATTHIJS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel