

Alleen wat God over ons oordeelt in zijn ongekreukte
rechtvaardigheid, bewaart blijvende waarde.

†

BID TOT ZIELELAFENIS

van Mijnheer

Kamiel - Theodule Flamée

weduwnaar van Mevrouw

Julia Baguet

geboren te Nederbrakel, de 4 december 1895,
en er godvruchtig overleden, de 27 januari 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Oudstrijder 1914-1918

Voorzitter van de Bond der Opgeëisten
Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Ons hart, overmand van droefheid, is gebroken, want
onze teerbemide vader is overleden. Onze brave, een-
voudige en bezorgde vader, steun van zijn gezin, is
korte tijd na moeder bij de Heer gegaan.

Aan beproevingen heeft deze duurzame overledene
ruimschoots zijn aandeel gehad.

„ Verleen o Heer, aan uw dienaar, bij U een plaats van
licht en vrede, vergeef hem de schulden der menselijke
krankheid en neem hem op in uw overvloedige barm-
hartigheid ”.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor
uw liefde en zorgen mij zo mild betoond. Wij hebben
in goede en kwade dagen, midden lijden en beproeving,
altijd samengewerkt om alles verduuldig te verdragen.
Ik vraag U dat gij in diezelfde geest en op kristelijke
wijze voort zoudt werken. Wanneer gij 's avonds bidt,
bidt dan ook voor uw vader en moeder, en vergeet
ook niet ons te gedenken in het H. Misoffer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.afl.



*De familiën FLAMÉE, BAGUET, VAN
DER ZWALMEN en WATTEZ*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel Tel. 434.70