

De Heiligen zullen jubelen in hun glorie: zij zullen zich verheugen in hun rust. (Vespers van Allerheiligen).

†

In de vreugde van de Heer
en van al de heiligen
is binnengetreden
de ziel van

MEVROUW

MARIA FLAMÉE

Weduwe van de Heer

VICTOR VAN HUFFEL

geboren te Nederbrakel, de 26 april 1897, en kristelijk gestorven in de Kliniek van Oprakel, de 28 oktober 1967, voorbereid en gesterkt door de sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

In de vroege morgen, op het feest van Kristus-Koning, werd zij gewekt om binnen te treden in het hemels tehuis, om samen met de engelen en de heiligen, Kristus, haar Verlosser en Zaligmaker, te huldigen als de Koning der eeuwen.

Wij voelen ons geneigd te zeggen: benijdenswaardig is zo'n afsterven, vooral na een voorbeeldig leven van werken en zorgen, van gebed en van lijden.

Haar zware levenstaak heeft zij kristelijk en zelfs blijmoedig aanvaard: zij stelde alles in dienst van haar gezin; haar talrijke kroost was haar fierheid en haar vreugde.

Groot was haar geloof en betrouwbaar haar gebed. Daarin lag haar geheim en haar kracht om altijd te leven in bereidwillige aanvaarding tegenover de Voorzienigheid van God.

Menigvuldig en zwaar waren de beproevingen vooral van haar laatste levensjaren. In die beproevingen en in het lijden vond zij de waarborg van de Heer dat er een ander, een beter leven bestaat, zonder ziekte, zonder treurnis, zonder donkerte.

Toch heeft zij ook vele schone en blijde dagen in haar leven gekend. Zij ondervond de blijheid en de vreugde van het edelmoedig gebrachte offer; dankbaar was zij de Heer om haar kinderen van wie zij veel hulp en bijstand en oprechte genegenheid mocht ondervinden. Met grote vreugde, fierheid en dankbaarheid schonk zij de Heer één van haar kinderen om zich als kloosterzuster aan God en aan de mensen te schenken.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de eerbied en de zorgen die gij tegenover uw langdurig zieke moeder hebt betoond. God lone u hierom... Ik zal al uw namen bij de Heer in herinnering houden. Ik wens dat het u allen goed gaat en dat het Koningschap van Kristus ons allen opnieuw mag verenigen daar waar nooit nog de avond valt, blindheid, treurnis noch zorgen. Blijft uw overledenen indachtig, vooral vader en moeder, en bidt nog voor ons.

Vaarwel nog en dank aan mijn familieleden en vrienden, aan de eerwaarde zusters en verpleegsters van de St.-Franciscuskliniek.

Maria, Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons.

De Families

FLAMEE, VAN HUFFEL, VAN DER ZWALMEN,
GEENENS,

DANKEN U oprecht voor de blikken
van kristelijke deelneming in hun rouw.