

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.
BID VOOR † DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE-ELODIE FLAMÉE

weduwe van Mijnheer

THEOFIEL VAN TWEMBEKE

Geboren te Nederbrakel, de 13 januari 1871, en er
godvruchtig overleden de 12 december 1955.
Gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Hij, die de waarachtigheid van zijn woorden heeft bewezen door uit de doden op te staan, vermaant de mensen, "Wat baat het de mens de hele wereld te bezitten, indien zijn ziel verloren gaat, „ Gelukkig zij, die zich hier op aarde niet verliezen en verslaven aanwat tijdelijk en vergankelijk is, derwijze dat ze het doel vergeten waarvoor ze geschapen zijn. De mens is immers een schepsel Gods en kan alleen bij Hem zijn eeuwige rust en vreugde vinden.

De duurzame overledene, is, als kristene vrouw vlijtig en ijverig geweest tot welzijn van haar gezin. Haar eeuwige bestemming in de hemel voor ogen hebbend volbracht ze steeds trouw haar kristelijke plichten; en wanneer ze zelf niet meer ter kerke komen kon, aanzag ze het als een aangename plicht, O.L Heer bij haar thuis te ontvangen, en de priesters op hun tocht met O.L. Heer, te helpen. Voor al het goede dat ze deed, zal God haar nu belonen in de eeuwigheid.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, ik dank U allen voor de zeer goede zorgen waarmede gij me hebt omringd. Het is eerst van uit de eeuwigheid dat men naar waarde kan schatten de offers welke de enen voor de anderen brengen, en dat ze kunnen beloofd worden. Blijft mij allen indachtig in uw gebeden, tot de dag van het blijde wederzien in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Honoré De Roy-Van Twembeke,
Heer en Mevrouw Jules Van Konnegert-Van Twembeke en kinderen.
Heer en Mevrouw Jozef Van Twembeke-Clingquant en kinderen.
Heer en Mevrouw Leon Van Twembeke-De Smet en kinderen.
De Familiën Flamée-De Bleeker, Van Twembeke-De Groo.

danken U om Uw blijken van kristelijke deelneming.