

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER
RAYMOND F L A M É E**

weduwenaar van Mevrouw
Lucina VAN DORPE

geboren te Nederbrakel op 27 juli 1877 en er
stil in de Heer ontslapen op 17 januari 1971,
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

—
"Gedenk o mens, dat gij stof zijt en tot stof
zult wederkeren."

Aan deze bijbelse waarheid wordt ons her-
innerd bij ieder afsterven, zoals ook nu bij het
afsterven van onze duurbare overledene Ray-
mond. Bijna vierennegentig jaren kreeg Raymond
van de Heer van leven, gezondheid en een scho-
ne ouderdom en omringd door kommervolle ge-
negenheid. Doch niemand is hier gekomen om
hier te blijven. Met Job kon onze overledene zeg-
gen: "Mijn krachten zijn uitgeput en niets
blijft mij over dan het graf. Wees Gij mijn toe-
vlucht, o Heer".

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank u voor uw liefde en uw kommervolle
genegenheid. Gij zijt zo goed geweest voor mij
in mijn ziekelijke ouderdom; moge God er
u om lonen. Bidt nu af en toe nog eens voor
mij opdat God mij in Zijn barmhartigheid zou
opnemen in Zijn Vaderhuis.

Beste vrienden en geburen, ook u dank ik en
denkt ook gij nog eens aan mij in een vroom
gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Albert FLAMEE-CLAERHOUT
kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Frans FLAMEE-VIVILLE
kinderen en kleinkind,
Mejuffer Alice FLAMEE,
De families FLAMEE en VAN DORPE,

danken U voor uw bliken van deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.