

†

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Palmyre FLAMEE

weduwe van de Heer

Paul, Gabriël, Marcel, Adolf VAN DER LINDEN

Geboren te Nederbrakel op 24 juni 1908 en
godvruchtig overleden te Zottegem op
7 maart 1983,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Als moeder sterft bloedt het hart van
haar kinderen, hoe groot en hoe oud ze
ook zijn, omdat ieder kinderhart toch zo-
veel aan moeder verschuldigd is. In de
dagen van onbeholpenheid was het moeder
die ons koesterde. In de ogenblikken van
droefheid was het moeder die ons opbeurde.
Bij voorspoed was het moeder die ons ze-
gende.

Mama was een diepkristelijke vrouw met
een rotsvast geloof in God, dat wortelde in
haar sterke persoonlijkheid. Doorheen haar
ganse leven heeft zij hieruit de nodige sterkte
geput tijdens de talrijke beproevingen
die haar en papa niet gespaard zijn geble-
ven.

Tijdens hun lange en soms moeilijke weg
waren haar inzicht en verdueligheid even-
als haar kennis en gedegenheid een grote
steun voor hem en droegen zij in belang-
rijke mate bij tot een leven, rijk aan in-
houd.

Zij was diep begaan met elk van haar
kinderen evenals hun gezin. Haar kleinkin-
deren aanbad zij stuk voor stuk. Nooit zou-
den zij zonder een attentie van haar weg-
gaan.

Liefste mama, niettegenstaande wij zeer
bekommerd waren om uw wankelende gezond-
heid na het heengaan van papa, zijt gij
toch zo plots en onverwachts, zonder een
woord van afscheid van ons heengegaan.
Dit valt ons zeer hard, aangezien wij, uw
kinderen, zo gezamenlijk en eendrachtig be-
kommerd waren om uw oude dag.

Paula, Flor en Marc.

Wij danken U voor uw medeleven bij dit
afscheid evenals voor uw blijken van
sympathie.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel