

'k Geloove dat gij, Moeder, moe gewrocht  
en moe gezorgd, ten leste los gerocht  
van 's werelds dienstbaarheden,  
in Hem nu rust, in Wien ge zalig wierdt  
en, met Geloove en Liefde en Hoop versierd  
zijt in Gods Rijk getreden! G.G.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**BERTHA MARIA VIRGINIA FLAMEZ**

Echtgenote van Mijnheer

**KAREL-LODEWIJK COUTUER**

geboren te Nederbrakel, de 20 December 1895,  
en er godvruchtig overleden de 29 December 1951.  
Voorzien van de HH Sacramenten der stervenden.  
Lid van de Derde Orde, van de Confrerie van de  
H. Barbara de Vrouwenbond van het H. Hart en de  
K. A. V.

Wie zou niet in tranen uitbarsten bij 't afsterven  
van zo 'n moeder! Wij herinneren ons immers hoe  
vroom en heilig deze vrouw voor God heeft geleefd  
en hoe zij die ons toch zo rap werd ontstolen, door  
goedheid en zachtheid jegens haar beste man, haar  
geliefde kinderen, haar dierbare familie en haar eve-  
naaste uitmunte. Een deugd heeft haar verteerd;  
de liefde, want die deugd bezat zij in hoge mate:  
als huisvrouw en beste moeder voor haar man en  
talrijk kroost, als kristen mens voor haar evenaaste.  
Zulk een moeder schat men maar naar waarde wan-  
neer men haar verliest! Hoe ledig en bedroevend  
eenzaam waar moeder verdwenen is!

Wij konden het ons maar niet voorstellen, wij  
dierven er niet eens aan denken dat zo vroegtijdig  
dit vrome moederhart, dat ons zo hartstochtelijk lief-  
koosde, zou stilvallen, dat die tedere ogen die ons zo  
liefdevol en stralend van fierheid gadesloegen, zouden  
uitdoven, dat die verheelte handen die ons zo menig-  
maal zegenden en het brood sneden, koud en versteven  
zouden liggen.

O Goede God, al is ons hart als gebroken door de  
droefheid en zijn onze ogen rood van de tranen, toch  
danken we U van harte om al het goede en het zoete  
dat Gij ons door en langs ons moeder hebt geschonken!  
Gij gaaft ze ons, Gij ontnaamt ze ons. Uw name zij  
geprezen. (Job. 14,4.) Aanvaard onze tranen als ge-  
beden voor Moeder!

Dierbare Echtgenoot en Beminde Kinderen, uw  
tranen getuigen voor de wereld hoe innig gelukkig  
wij samen waren in onze onderlinge liefde en gemoed-  
delijke huiskring. Tijdelijk schijnt dat geluk gebroken.  
Doch troost U in de gedachte dat eens de dag  
weerkomt waarop heel ons gezin opnieuw en voor  
immer verenigd Godes lof zal zingen in het Hemels  
Vaderhuis. Laten we intussen veel voor malkander  
bidden. Vaart nu allen wel en leeft schoon zoals ik  
U het voorbeeld heb gegeven. Hebt dank voor al de  
tedere liefde die gij mij steeds hebt toegedragen en al  
het goede waarmee gij mij gekoesterd hebt. Tot weer-  
ziens bij O. L. Heer in eeuwige blijdschap.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

De 4 akten voor de overledene a u b.

---

Zeer getroffen door Uw blijken van  
diep christelijk medevoelen, bieden U  
hiervoor hun welgemeenden dank:

Mijnheer Karel-Lodewijk COUTUER-  
FLAMEZ, kinderen en kleinkinderen;

De Familïen COUTUER, FLAMEZ,  
VAN WYMEERSCH en VAN DE  
CAPELLE.

---

Drukk. De Ruyver. Nederbrakel.