

Weest tot de dood getrouw en ik zal U de kroon
des Eeuwigen Levens geven. Prov. 14-7.

BID VOOR † DE ZIEL VAN

Mijnheer

Jozef-Arthur FLAMEZ

echtgenoot van Mevrouw

Julie SERLIPPENS

geboren te Nederbrakel,
de 19 Maart 1888 en er godvruchtig overleden,
de 17 December 1955,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,

De almachtige God heeft de dag van ons sterven voor ons verborgen gehouden opdat wij ons steeds zouden voorstellen dat die dag nabij is en wij des te meer ons best zouden doen om altijd deugdzaam en voorbeeldig te leven, in trouwe dienst van God.

Trachten we dan de aardse dingen gering te schat-ten en altijd de dag van ons overgaan naar de Eeuwigheid voor ogen te hebben.

Dat had de dierbare overledene goed ingezien en begrepen en daarom stelde hij zijn leven in het teken van godsdienstigheid en deugd, van toewijding en opoffering. Als goede echtgenoot en brave huisvader leerde hij de zijnen op God te vertrouwen en voor alles voor Hem alleen te leven.

Mijn dierbare echtgenote en beminde kinderen, wij hoopten nog menige jaren samen te mogen blijven doch O. L. Heer heeft het anders geschikt. Vergeten we melkander niet. Bidt dan veel voor mij, vooral des Zondags in de H. Mis. Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer!

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 akten . 12 j. afl.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer Nederbrakel

Mevrouw Jozef FLAMEZ, geboren Julie SERLIPPENS ;
Mijnheer en Mevrouw Julien FLAMEZ-GHIJS ;
Mijnheer en Mevrouw Felix JACOBS-FLAMEZ ;
Mejuffer Jacqueline FLAMEZ ;
De familiën FLAMEZ, VAN DEN HAUTE, SERLIPPENS en VERLEYEN.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen. bieden
U hiervoor hun welgemeende dank.