

Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

Margriet FLAMEZ

geboren te Nederbrakel, op 12 maart 1912
en godvruchtig overleden in het Rustoord
„Najaarszon" te Brakel, op 22 juli 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke zegen.

Het overlijden van Margriet, voor haar leeftijd nog
zo vrij vroeg, heeft al haar bekenden en vrienden
enigermate verrast. De dood, die zich wel reeds
enige tijd geleden had aangemeld is hier toch weer
gekomen als een dief in de nacht, ook al was het
op het volle middaguur.

Nu wij vergaderd zijn omwille van haar afscheid,
richten wij ons tot God met onze schamele woorden
maar met een diep geloof:

God, Gij zijt onze Schepper,
Gij geeft het leven.

Laat ons niet alleen met onze twijfels.

Schenk een nieuw bestaan aan uw dochter Margriet,
want op U heeft zij haar hoop gesteld.

In Uw Zoon Jezus hebt Gij ons getoond dat Gij
ons voor eeuwig wilt gelukkig maken.

Schenk ons Uw geest en Uw licht in de duisternis
van onze vragen.

Heer, toon haar Uw barmhartig gelaat.

Heilige Maria, bid voor ons,

nu en in het uur van onze dood.

Mijn broer, Eerwaarde Zusters, personeel en alle
vrienden van „Najaarszon", dank U voor uw zorgen
en uw genegenheid. Denkt aan mij in uw gebed.

De families FLAMEZ en ROMAN

danken U van harte

voor de blijken van kristelijke deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel