

*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden
Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

†

Dankbare gedachtenis aan
mevrouw

Margriet FLAMEZ

echtgenote van de heer
Frans DE CLERCQ

Geboren te Nederbrakel op
29 december 1925 en er thuis onverwachts
in familiekring overleden op 27 juli 2001,
gesterkt door het gebed van de
kerkgemeenschap.

Onze familie is U erkentelijk voor uw
aanwezigheid, uw gebed en uw blijken van
deelneming in onze rouw omwille van onze
overleden goede moeder Margriet.

Margriet is gestorven bij haar huis in de
Toepweg, waar ze werd geboren en getogen.
Op een mooie, rustige zomeravond vloeide het
leven uit haar heen.
Het was totaal onverwachts.

Haar leven was eenvoudig en vol zorg voor ons.
Ze werkte om de toekomst van haar gezin te
garanderen.
Wij kijken met fierheid naar wat ze allemaal voor
ons deed.
Een goede moeder is een grote "schat" in het
leven.

Ze was begaan met de ziekte en het lot van
vader.
Het gedwongen gescheiden zijn door de vele
nodige zorgen was hard.
Toch was ze altijd nog vol aandacht voor zoon en
dochter, en bleef de bezorgde moeder Margriet.

Zonder enige aanwijzing overleed ze op 27 juli.
Ze zal altijd een plaats hebben in onze dankba-
re herinnering.
Moge God haar opnemen in zijn Licht en Vrede.
Moge Hij haar nieuwe toekomst zijn.

Moeder, bedankt, je was altijd goed voor ons,
we gaan verder zonder jou aan onze zijde.
Maar we zullen je blijvend gedenken door wie je
bent geweest voor ons.