

Ga nooit heen zonder te groeten.  
Ga nooit heen zonder een zoen.  
Wie het noodlot zal ontmoeten  
kan het morgen niet meer doen.

Ga nooit heen zonder te praten.  
Ga nooit heen zonder gelukkig te zijn.  
Wat je 's morgens hebt verlaten,  
kan er 's avonds niet meer zijn.

Dankbaar aandenken aan



MEVROUW

## Marie-Jeanne Flamez

Weduwe van de heer André Herreman

Geboren te Nederbrakel op 14 januari 1937 en  
er onverwachts thuis overleden op  
13 februari 2014, begeleid door het gebed  
van de kerk.

Kathleen, Danny, Daniël, Françoise,  
Jonathan, Sharlien, Shani, Sharon,  
Stephanie, Gert en Benthe danken u.

Lieve Ma,

Heel onverwacht ben je van ons heengegaan.  
We hadden je nog graag zoveel mee laten  
beleven met ons.

Jouw leven was gericht op de zorg voor je  
gezin. Van je huis, dat er steeds piekfijn moest  
uitzien, maakte je een warme thuis waar de  
deur voor iedereen openstond.

Samen met pa keek je uit naar de zondagse  
uitstapjes naar het voetbal, waar je graag een  
praatje deed en een vriendelijk woord had  
voor iedereen.

Je hield van dansen, muziek, bloemen, een  
gezellig samenzijn met familie en vrienden en  
een babbeltje met de burens. Je genoot van  
een uitstapje waar je kennissen kon ontmoeten.

Je kleinkinderen waren jouw trots. Met veel  
liefde en warmte nam je de zorg voor hen op  
jou. Je gaf ze raad en levenswaarden mee, was  
als een tweede moeder voor hen, een oma  
uit de duizend. Je moedigde hen aan en was  
altijd geïnteresseerd in hun doen en laten.

Je leefde mee met het voetbal van Jonathan, de studies van Sharlien en was blij met de knuffels van Shani en Sharon. Je keek uit naar een bezoekje van je achterkleinkind Benthe en verweende haar zo graag met een snoepje.

Vijftien jaar geleden moest je plots afscheid nemen van pa. Het gemis viel je zeer zwaar. Jullie hadden nog zoveel plannen om samen van het leven te genieten.

Je was een hardwerkende, gelovige vrouw, een minnende echtgenote, een zorgzame moeder en een hele lieve memé.

We zijn dankbaar voor alles wat we van jou mochten ontvangen. Samen met pa ben en blijf je nu en voor altijd in ons hart. We weten dat je daar in goede handen bent en aan ons zal denken.

Welterusten ma, memé Jeanne, we houden van je, voor altijd.

