



*«Ik misse u waar ik henen ga
of waar ik henen keer,
Den morgenstond, de dagen rond
en d'avonden, nog meer,
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig, hetzij blij.
Ik misse u, o ik misse u zo,
ik misse u neffens mij.»*

Guido Gezelle

Dankbaar om wat hij voor ons geweest is en
immer blijft, vragen wij uw gebed voor

de Heer

Michel FLAMEZ

echtgenoot van

Mevrouw Christiane DE CAMPENAERE,

geboren te St-Martens-Lierde op 6 juni 1940 en
godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde op
24 januari 1994,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families

FLAMEZ, DE CAMPENAERE
VAN LIEFDE, VAN DE PONTSEELE

danken u voor uw aanwezigheid, uw medeleven
en uw gebed.

Namis: op vrijdag 11 februari 1994 om 19 uur.

'Wij zullen je missen': in deze woorden ligt heel de diepte
van de liefde.

Hij was een mens om van te houden. Vriendelijk, gul-
hartig, bereid tot iedere dienst. Zijn al te vroeg heen-
gaan laat in zijn gezin, in de familie, voor vrienden en
kennissen een grote leegte na. Hij was een volksvriend
en hij had voor iedereen een goed woord en een bereid-
willige hand. Hij was een van die mensen die begaafd
is met een 'gouden' hart.

Die liefde begon steeds in het eigen gezin: voor vrouw
en kinderen was hem niets te veel.

Het leven van een mens kan zo zwaar door ziekte gete-
kend zijn, dat we van de dood gaan spreken als een bevrijding uit het lijden. Michel heeft zo'n lijdensweg ondergaan, maar met een bewonderenswaardige levensmoed. Zo heeft hij een harde strijd gestreden tegen de onverbiddelijke ziekte. Steeds dankbaar voor ieder die hem hielp. Zijn echtgenote was een 'engel', die hem in zijn moeilijke uren heel dicht nabij was. Hij was er zo dankbaar om dat hij 'thuis' met zoveel liefde en goede zorgen werd omringd.

Dierbare echtgenote en kinderen, gij weet dat gij mijn hele leven waart. Diep in ons hart leefde een innige liefde en een blijvende trouw. Dank voor al uw goede zorgen. Blijf allen bij elkaar in de onderlinge band van genegenheid. Draagt zorg voor al die dingen waaraan wij samen hebben gebouwd. Eens hopen wij elkaar voor altijd weer te zien in de vreugde van de Heer. Beste familie en vrienden, dank voor uw vriendschap en genegenheid. Blijf mij allen gedenken in uw gebeden.

'God, onze Vader, Gij hebt ons een leven geschonken, waarin vriendschap, schoonheid en vreugde, maar ook pijn en verdriet ons menselijk deel geworden zijn. Wij geloven dat door alles heen uw liefde het laatste woord zal hebben, dat het leven sterker is dan de dood. Schenk onze dierbare overledene Michel, het eeuwig leven.

