

„ Ik ben de Verrijzenis en het Leven „



Dankbaar gedenken wij in onze gebeden

DE HEER

Victor, Jozef FLAMEZ

weduwnaar van mevrouw

Maria, Elodie SPITAELS

geboren te Nederbrakel op 27 september 1899
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel
op 3 januari 1983, gesterkt door de gebeden uit
de liturgie der doden van onze Moeder de
H. Kerk.

Gepensioneerd Mijnwerker

Toen we vader op 1 januari een zalig nieuw-
jaar toewensten, zal wel niemand gedacht heb-
ben dat zijn einde zo nabij was.

Zonder voortekens, in 't diepste van de nacht is
voor hem 't eeuwig licht opgegaan.

De beste zorg van zijn kinderen heeft zijn laat-
ste levensjaren wel verlicht, maar het verlies
van zijn geliefde echgenote, amper drie jaar ge-
leden, heeft hem diep getroffen en getekend.

Na een schoon en werkzaam leven in trouwe
vervulling van zijn plichten als kristen is Victor
het eeuwig leven ingegaan.

Indien er nog iets zou zijn dat deze blijvende
vereniging met de Heer en met zijn geliefden zou
kunnen vertragen, dan bidden we de Hemelse
Vader dat Hij omwille van het lijden van Onze
Heer Jezus en omwille van de beste intenties van
Victor zelf de tekorten zou willen wegnemen en
hem zou willen binnenleiden in de hemel waar
hij dan op ons allen zal wachten.



De families : FLAMEZ,
SPITAELS,
VAN WIJMEERSCH en
DE WAGENAERE

zijn zeer erkentelijk om uw
kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Begraaf. Marroyen - Brakel