

*Moge zij in de vrede en de vreugde  
van de Heer verder leven.*



Vroom aandenken aan

M E V R O U W

**YVONNE FLAMEZ**

weduwe van de Heer  
RICHARD DE SPIEGELEER,

geboren te Geraardsbergen  
op 22 mei 1914

er overleden in het Stedelijk Ziekenhuis  
op 25 augustus 1987,  
begeleid door de sacramenten der zieken.

*Lid Kristelijke Bond der Gepensioneerden.*

---

*De families*

FLAMEZ, DE SPIEGELEER,  
DE SUTTER en VAN DEN DIJCK

*danken U voor de blijken van kristelijk  
medeleven, uw gebed en aanwezigheid.*

---

Begraaf. Collier-De Taeve, Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00

Niemand leeft voor zichzelf alleen, nie-  
mand sterft voor zichzelf alleen.

(Rom. 14 - 7)

Gans haar levenswandel was doordron-  
gen van de liefdevolle geest die Christus  
ons heeft voorgeleefd. Zij was mild en  
hulpvaardig voor haar medemensen.

Haar gelovig gebed was haar troost, haar  
steun en sterkte in de beproevingen.

Wij zullen van haar de herinnering mee-  
dragen van een moeder die heel en al  
goedheid was en die nu met Sint Paulus  
kan zeggen: « ik heb de goede strijd ge-  
streden, het geloof bewaard, nu wacht  
mij de kroon der gerechtigheid ».

Wij zullen haar dankbaar blijven voor  
dat voorbeeld dat zij ons gegeven heeft  
van plichtsvervulling en diep geloofs-  
leven.

Heer, neem haar op in Uw koninkrijk  
van eeuwig geluk en vrede.

---

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke, (054) 41 28 66