



Gedenk met ons

MEVROUW

**Maria FLIPS**

**Weduwe van de Heer  
Desiré VERTONGHEN**

Geboren te Aalst op 7 december 1901  
en er na een langdurige ziekte overleden  
op 14 augustus 1983, gesterkt door het  
H. Sakrament der zieken en  
de Pauselijke zegen.

Wellicht is het levenseinde voor haar een verlossing geweest. De kwaal had haar immers zo toegetakeld, dat ze lichamelijk hulpbehoevend en machteloos was geworden: handen die niets grijpen al waren ze eens zo bedreven, voeten die niet gaan, u niet dragen kunnen! En dit alles voelen afglijden jarenlang naar volstrekte onmacht, is een pijn bovenop al het andere.

Moge daarom alleen ook, de Heer haar genadig zijn nu het leed geleden is. Onze gebeden vergezellen haar naar de eeuwige zaligheid. Dat zij nu rust en vrede vinde in de Heer. Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, U dank ik voor uw liefde en genegenheid.

De families FLIPS, VERTONGHEN,  
VAN GEIT en DE BEUL

danken U van harte voor uw gebed en blijken  
van medeleven.

---

Begrafenissen - Rouwcentrum ARIJS,  
Van Wambekekaai 7, Aalst. Tel. 053/212944.