

...want ik ben in Uw hand.

D.H.

Nu wij vader uit handen moeten geven en toevertrouwen aan de aarde, danken we U, Vader, almachtige God, om hem die we nodig hadden, een afbeelding van U: liefdevol, trouw, rechtschapen, werkzaam, vroom en sterk.

Heb begrip voor onze droefheid en onze vele vragen, en geef ons de tijd om dit verlies te verwerken.

Als we vader alleen op de dood zagen toetreden, dachten we in onze verbijstering aan de verlatenheid en onmacht van Uw Zoon aan het kruis.

We weten niet eens, wat we behoren te vragen, maar de Geest komt onze zwakteid te hulp. (Rom. 8, 24)

Zend Uw geest over ons uit, Uw geest die door geen dood weerstaan wordt en hoop schenkt op leven voor vader.

Heer God, behoud de band met hem: moge zijn heengaan de saamenhorigheid verdiepen van allen die met hem verbonden waren.



WIJ GEDENKEN DANKBAAR EN VROOM  
DE HEER

**Hilloné, Edward, Jozef FOBERT**

Weduwnaar van

**Maria-Rachel PANDELAERE**

Geboren te Oudenaarde, op 19 november 1882, en opgenomen in het Vaderhuis, op het feest van Petrus en Paulus, 29 juni 1969, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

---

Omdat U met ons was in kristelijk medeleven, danken u,

de families: Fobert  
Pandelaere en  
Bourgeois.

Sanderus