

«Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in
Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.»
(Joa. XI, 25)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Joseph FOBERT

weduwnaar van Mevrouw **Hortense JOLY**

geboren te Ronse, de 26 november 1880 en er
overleden, de 27 september 1962,
gesterkt door het H. Oliesel.

«Ons vaderland is de Hemel. Vandaar ver-
wachten wij als Verlosser, Jezus Christus, onze
Heer. Hij zal ons vernederd lichaam herschep-
pen, aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk».

(Phil. III, 20-21).

«Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren zoon heeft gegeven: opdat
allen die in Hem geloven, niet verloren zouden
gaan, maar het eeuwig leven zouden ontvan-
gen».

(Joa. 3,16).

Deze woorden brengen de troost van de he-
mel: wie in Jezus onze goddelijke Verlosser ge-
looft en in zijn liefde sterft, zal in eeuwige
aanschouwing van Gods goedheid en heerlijk-
heid leven.

Deze brave man heeft trouw zijn arbeid vol-

Mastin, Ronse

bracht. Hij was steeds vreedzaam en welge-
zind.

**Geliefde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen**, hebt dank voor uw jarenlange
bezorgdheid en goedheid. Weest mij indachtig
in uw gebeden. De Heer beware en zegene u.

**Bemide broeder, schoonbroeders, schoonzus-
ters, familieleden en goede vrienden**, schenkt
mij nog als beste blijk van uw trouwe gene-
genheid de lafenis van uw gebeden. Tot weer-
ziens bij God.

Mijn Jezus, barmhartighend.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mijnheer en Mevrouw Gilbert HAUSTRAETE-
SCHEIRLINCK, kinderen en kleinkind;

Mijnheer Robert HAUSTRAETE-DELOOSE, kinde-
ren en kleinkind;

Mevrouw Albert HAUSTRAETE, geboren Jeanne
VAN COPPENOLLE, kinderen en kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Adrien DESMAELE-FOBERT;

Mijnheer en Mevrouw Victor STOCKMAN-FO-
BERT en kinderen;

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

De familiën FOBERT, NEIRINCKX, JOLY, DE PA-
RIS, HAUSTRAETE en BELLINCK,

danken U van harte voor de bliken
van genegenheid en gebed.